



# HET GODDELIJK BEGINSSEL

Inleiding tot de leer van Sun Myung Moon

Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4 **Deel 5** Deel 6

## DE TRAGEDIE VAN **JEZUS CHRISTUS**



### **Hadden zij maar geweten wie hij was....**

..... dan zouden zij hem niet hebben gedood! Jezus' gewelddadige dood, het feit dat hij werd verworpen en gekruisigd door zijn eigen mensen, het uitverkoren volk van Israël, was een tragedie zonder weerga in de menselijke geschiedenis. 2000 jaar lang had God Israël geleid en voorbereid, o.a. door het sturen van profeten, aartsvaders, rechters en koningen. Maar waarom eigenlijk? Zodat zij de Messias bij zijn komst zouden doden? Zeker niet! Het volk van Israël werd voorbereid om Gods Zoon met volle overgave te verwelkomen, hem te ondersteunen en te volgen. Dat Jezus niet werd begrepen en aanvaard door zijn tijdgenoten strookte absoluut niet met Gods plan en verlangen. En de weg naar verlossing was het al helemaal niet! Het was een catastrofe die alleen kon plaatsvinden als gevolg van verkeerde, onrealistische verwachtingen van wat de Messias te doen staat. Het kon gebeuren doordat meerdere door God voorbereide personen, aangewezen om Jezus te ondersteunen en van hem te getuigen, niet begrepen wat hun verantwoordelijkheid was.



## Niet slechts één volk maar de gehele mensheid werd voorbereid, zodat men de Messias zou kunnen herkennen en aannemen

Jezus Christus kwam 2000 jaar geleden als de tweede Adam, om de voorzienigheid van herstel te voltooien en Gods koninkrijk op aarde te realiseren. Het belangrijkste oogmerk van Gods voorbereiding was om een **nationale fundering voor de Messias** te leggen in Israël. Nadat de Israëlieten uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd, bereidde God het uitverkoren volk voor door het Judaïsme te hervormen en te vernieuwen via de profeten Ezra en Nehemia. Gedurende 400 jaar ontwikkelden de Israëlieten een krachtig geloof, met een sterke focus op de wet en de tempel en een vurig verlangen naar de Messias.

Hoewel in Gods voorbereidingswerk de natie Israël centraal stond, bereidde Hij ook de rest van de wereld voor op de komst van de Messias. Al vóór Jezus' tijd was het grote **Romeinse keizerrijk** met zijn netwerk aan handelsroutes ontstaan. Dit immense rijk strekte zich uit naar alle windrichtingen en stond in directe verbinding met de meeste andere ontwikkelde beschavingen van die tijd. Met hulp van deze uiterlijke fundering had de leer van Jezus zich snel van Israël naar Rome kunnen verspreiden, en vervolgens van Rome naar de hele wereld.



# VOOR DE KOMST VAN DE MESSIAS



SIDDHARTHA GAUTAMA  
ongeveer 400 BC

Daarnaast bereidde God vanaf ongeveer vier eeuwen voor Jezus' geboorte de wereld door **religieuze en ethische bewegingen** innerlijk op de komst van de Messias voor.

In India verwierp **prins Siddhartha Gautama (Boeddha)** de wereldse overvloed van zijn tijd, terwijl hij naar de ware levensweg zocht. Door zijn voorbeeld en leer ontwikkelde zich het **Boeddhisme**, dat tot een van de meest invloedrijke religies in de oosterse wereld uitgroeide.



CONFUCIUS  
ongeveer 500 BC

In China verscheen **Confucius** die een hoog ontwikkeld **ethisch humanisme** onderwees. **Lao-Tse** onderwees de traditie van het **Taoïsme**.



MALEACHI  
ongeveer 400 BC



ISRAELIETEN

TERUG-  
KEER VAN  
**ELIA**  
MAL. 4:5-6

**MESSIAS**

LEER VAN DE  
MESSIAS



W  
E  
R  
E  
L  
D



LAO-TSE  
ongeveer 500 BC

In Griekenland streefden de grote klassieke filosofen **Socrates, Aristoteles en Plato** naar de vestiging van **universele normen voor menselijke kennis en ethiek**.

**Maleachi**, de schrijver van het laatste boek van het Oude Testament, voorspelde dat de beroemde profeet Elia, die negen eeuwen vóór Christus leefde, naar Israël zou terugkeren 'voordat de Dag des Heren komt'. Hiermee schiep hij **concrete messiaanse verwachtingen** onder het Joodse volk.



SOCRATES  
ongeveer 400 BC

Op deze en andere manieren effende God de weg voor het vestigen van zijn koninkrijk op aarde, waarover Jezus zo vaak sprak.



## De wederkomst van de profeet Elia is cruciaal voor de vervulling van de messiaanse missie

Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, voorspelde: **'Voorwaar, ik zend jullie de profeet Elia, vóórdat de grote en ontzagwekkende dag des Heren komt'**. (Maleachi 3:23).

Het Joodse volk verwachtte Elia's komst nog **vóór de komst van de Messias. Volgens Jezus' eigen woorden was Johannes de Doper de langverwachte Elia.** Maleachi 's voorspelling omtrent Elia ging in vervulling door het verschijnen van Johannes de Doper. Hij was niet de historische persoon Elia zelf, maar erfde Elia's missie: om Satan te onderwerpen en om voorbereidingen te treffen voor de Messias.

Zelfs in de moederschoot werd Johannes al voorbereid voor die taak. De aartsengel Gabriel had Zacharias gezegd dat zijn vrouw Elisabeth een zoon zou krijgen die zijn volk zou voorbereiden op de komst van de Heer.

'En hij zal velen uit het volk van Israël tot de Heer, hun God, brengen. Als boodschapper zal hij voor God uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen, en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer'. (Lukas 1:16-17)

### DE PROFEET **ELIA**

Leefde 900 jaar  
vóór Jezus



### DE PROFEET **JOHANNES** DE DOPER

werkte in Jezus' tijd  
'in de geest' van Elia

**2 TIJDPERKEN**  
**2 PERSONEN**  
**1 MISSIE**

'Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de Messias was' (Lucas 3:15). Jezus' discipelen kenden de Schrift niet, en waren overdonderd door de vragen die de Schriftgeleerden en Farizeeën hen stelden. Daarop gingen ze met die vragen naar Jezus: 'De leerlingen vroegen hem: **"Waarom zeggen de Schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?"** Hij antwoordde: "...maar ik zeg jullie dat **Elia al gekomen is**, ze hebben hem alleen niet herkend". Toen begrepen de leerlingen dat hij op Johannes de Doper doelde'. (Mt 17: 10-13).

Omdat de Joden Jezus' woorden niet vertrouwden, wilden zij van Johannes zelf horen of hij de beloofde Elia was, zoals Jezus zei. 'Dit is het getuigenis van Johannes. De joden hadden vanuit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem toegestuurd om hem te vragen: **"Wie bent u?"**. Hij verklaarde ronduit: "Ik ben niet de Messias". En ze vroegen hem: "Wie dan? **Bent u Elia?"**. En hij zei: **"Die ben ik ook niet"**. "Bent u de profeet?". "Nee" antwoordde hij'. (John 1:19-21)

Doordat hij ontkende Elia te zijn, bracht Johannes Jezus in een penibele situatie. In de ogen van de mensen leek Jezus nu een leugenaar en een bedrieger. Hierdoor werd het voor hen nóg moeilijker om Jezus te accepteren en te volgen. Want voor de Joden gold: zolang er geen Elia is kan ook de Messias nog niet gekomen zijn. **Zelfs tot op heden wachten de Joden op de terugkeer van de profeet Elia.**



## **Johannes de Doper – zijn woord had de hoogste autoriteit, maar gebruikte hij het om Jezus te ondersteunen?**

Toen Jezus Johannes vroeg om hem te dopen, wist Johannes meteen dat in plaats daarvan eigenlijk hij door Jezus gedoopt zou moeten worden. Later vertelde Johannes zijn volgelingen dat hij 'gezien had hoe Gods Geest neerdaalde en op Jezus rustte, en dat Jezus het Lam Gods was dat de zonden van de wereld wegneemt'. (Joh. 1:29).

Uit deze woorden blijkt dat Johannes bekend was met de messiaanse identiteit van Jezus. Johannes' missie had niet moeten eindigen met de doop van Jezus. **Hij had zich bij Jezus moeten aansluiten, zijn eerste apostel moeten worden en hem als zijn Heer moeten dienen. Zo had hij de mensen naar Jezus moeten brengen, in plaats van naar zichzelf.**

Maar Johannes kreeg twijfels toen hij zijn eigen religieuze levensstijl vergeleek met die van Jezus, die de wet van Mozes niet al te nauw leek te nemen. Jezus' discipelen waren eenvoudige visserslui en zijn vrienden waren tollenaars en hoeren, kortom lieden uit de onderste lagen van de maatschappij. Misschien verwachtte Johannes zelfs dat de Messias in heerlijkheid op de troon van David zou komen. Maar Jezus was een man van zeer eenvoudige komaf en velen keken op hem neer.

In de gevangenis twijfelde Johannes opnieuw over Jezus' hoedanigheid, en hij stuurde twee van zijn discipelen naar Jezus met de vraag: 'Bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?' (Lk 7:20).

Deze vraag deed Jezus veel pijn en hij antwoordde: 'Zeg tegen Johannes wat jullie zien en horen: blinden kunnen weer zien, verlamden lopen en melaatsen worden genezen; doven kunnen horen, doden worden opgewekt en armen ontvangen het Evangelie. En gelukkig is hij die aan mij geen aanstoot neemt'. (Lk 7: 22-23).

## **Johannes, wegbereider voor de Messias, werd zijn grootste hindernis**

Johannes had aan de hand van Jezus' werken moeten inzien wie Jezus was. Gelet op zijn missie was **Johannes de grootste van alle profeten**, omdat hij gekozen was om **direct van de Messias te getuigen**. Maar Jezus zei: 'Ik zeg jullie: van allen die uit een vrouw geboren zijn is niemand groter dan Johannes, maar **in het koninkrijk van God is zelfs de kleinste groter dan hij**'. (Lk 7:28).

Doordat Johannes zich innerlijk niet met Jezus verbond en hem niet volgde, werd hij de kleinste van allen, hoewel hij uitverkoren was om de grootste profeet te zijn. Was Johannes Jezus wel gevolgd en had hij vol overtuiging van hem getuigd, dan had mogelijk heel Israël zich met Jezus verbonden. **Johannes faalde echter in zijn missie van alles beslissende wegbereider voor Jezus.** Omdat Johannes geen fundering voor Hem legde, moest Jezus zelf Satans aanvallen weerstaan tijdens zijn 40 dagen in de woestijn. Ook moest Jezus vanaf dat moment zijn eigen wegbereider zijn.





## Jezus - miskend en in de steek gelaten door de joodse leiders

Vanwege het falen van Johannes de Doper was voor Jezus **de toegang tot de leidinggevende kringen van de joodse maatschappij geblokkeerd**. Juist de leiders die Jezus nodig had om zijn missie te vervullen verzetten zich tegen hem. Zij gebruikten al hun invloed om de mensen tegen Jezus op te zetten.

Deze religieuze leiders hadden een sterk geloof en hadden – mede door hun goede werken - een sterk geestelijk fundament opgebouwd. Daarom wilde Jezus dat zij vóór alle anderen het Evangelie zouden horen. Zij waren degenen die in de Bijbel als 'rijk van geest' worden aangeduid: **gekwalificeerd, en ook daadwerkelijk in staat om de messiaanse opdracht en de inhoud van Jezus' leer te begrijpen**.

① *De missie van de Messias wordt in deel 4 van deze reeks verder uitgelegd.*

In Matth. 22: 8-10 staat: 'Alles is gereed voor het bruiloftsmaal, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig iedereen uit die je tegenkomt. Zij gingen de straat op en brachten vele mensen tezamen, de goeden en de slechten'. Tot de 'genodigde gasten' behoorden Johannes de Doper, de hogepriesters, Farizeeën en Schriftgeleerden, en de leiders van het joodse volk: allen die tot dan toe belangrijk waren geweest in Gods voorzienigheid.

Maar zij allen sloegen de uitnodiging af, zodat Jezus gedwongen was zich tot de 'armen van geest' te richten: de vissers uit Samaria, de tollenaars, prostituees en anderen van laag allooi die niet over zulke kwalificaties beschikten. Jezus' discipelen waren mensen met een goed en oprecht hart, maar de maatschappij beschouwde hen als uitgestoten, mensen zonder fundering om Gods voorzienigheid te begrijpen.

Jezus spreekt tot de schriftgeleerden en Farizeeën



**'Wee jullie, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, jullie versperren de mensen de toegang tot het koninkrijk van de hemel. Jullie gaan er zelf niet binnen, maar laten ook degenen die er willen binnengaan niet toe'.**  
Matthew 23:13

### Vornaamste redenen waarom de Joodse elite Jezus verwierp als de Messias.

- Ze hadden een onrealistische, bovennatuurlijke Messias-verwachting. Ook hoopten velen op een puur 'politieke messias' om hen van de Romeinen te bevrijden.
- Ze beschouwden de joodse wetten als alleenzaligmakend, en begrepen Jezus' woorden en handelingen niet die in strijd leken met deze wetten.
- Jezus werd gezien als een bedreiging voor de joodse tradities en conventies.
- Voorbereide mensen die Jezus' ware identiteit kenden lieten na om op krachtige wijze van Hem te getuigen.  
(Johannes de Doper, Zacharias, Maria en Jozef, de Drie Wijzen uit het Oosten e.a.)



Jezus is Gods eniggeboren zoon. Hij belichaamt Gods grote, liefdevolle hart en verlangen. Tijdens zijn leven bracht Jezus deze houding op vele manieren tot uitdrukking.

## **Jezus had een diep verlangen om Gods oorspronkelijke ideaal te realiseren - en om God en de mensheid snel te bevrijden uit hun lijden**

God voelt heel erg met Zijn kinderen mee en is uitermate in hen geïnteresseerd. Op jonge leeftijd ontdekte Jezus het diepe, liefdevolle hart van zijn Vader. **Jezus voelde het lijden van de mensheid aan zoals God zelf dit voelt.** Hij voelde een diepe compassie voor de mensen in een wereld vol geestelijke duisternis en eenzaamheid. Daarom verlangde hij er heel sterk naar om de mensheid te bevrijden. Jezus begreep dat God niet een Vader is die toekijkt hoe Zijn kinderen lijden, maar juist een gepassioneerde God die voor Zijn kinderen een leven wenst vol vreugde. Een leven zonder angst en wanhoop, en in eenheid met Hem, de bron van liefde.

De mensen hadden hun eigen hel geschapen toen Adam en Eva tegen God rebelleerden en zich van Hem afscheidden. De val van de mens betekende ondraaglijke pijn en vertwijfeling voor God. **Jezus was zich volledig bewust van Gods verdriet. Hij wist dat God al duizenden jaren lang moeite had gedaan om Zijn kinderen te bevrijden. Maar ook hoe God voortdurend was afgevoerd door diezelfde kinderen, zonder dat zij enige notie hadden van Zijn eenzame hart.**

**Jezus was volledig één met Gods liefdevolle, ouderlijke hart** dat nooit opgeeft en altijd bereid is te vergeven. Vanuit dit gevoel wil God Zijn kinderen verlossen, totdat ook de laatste mens bevrijd is. Jezus drukte dit verlangen van God uit in de gelijkenis van de goede herder, die niet rust voordat het laatste verdwaalde schaap gevonden is. (Lk 15:1-7).

**In de gelijkenis van de verloren zoon** (Lk 15:11-32) spreekt Jezus over een vader die opgetogen is wanneer zijn zoon terugkeert na een losbandig leven ver van huis. Tijdens de vele jaren van afwezigheid was de vader zich bewust van zijn zoons ellendige situatie, en daarom wachtte hij ongeduldig op de dag dat hij hem weer in zijn armen kon sluiten. De gekwelde vader symboliseert God, die lijdt vanwege de mensheid. Alle mensen in de gevallen wereld zijn als de 'verloren zoon' die zijn vader (God) heeft verlaten.



**Jezus wilde zijn hemelse Vader met grote spoed bevrijden uit Zijn bittere situatie.** Daarom voelde hij een sterke urgentie: hij wilde de mensen snel verlossen en Gods koninkrijk op aarde realiseren zonder uitstel. Dit urgente gevoel in Jezus' hart wordt ook uitgedrukt in de Bijbel, in Lk 9: 59-62. Er was geen tijd om de doden te begraven of om afscheid te nemen van familie. Ook dit toont aan dat alles tijdens Jezus' leven op aarde vervuld moest worden. (Mt. 4:17).

'De terugkeer van de verloren zoon'  
Segment van een schilderij van James Tissot

## Jezus was diep teleurgesteld en ten einde raad toen hij het ongeloof van - en de afwijzing door - het volk zag

Jezus was uitermate teleurgesteld en verontwaardigd toen hij zag dat – op een paar mensen na – zijn eigen volk hem niet herkende en niet accepteerde. Toen het joodse volk hem niet geloofde maar verwierp, en hem zelfs actief tegenwerkte, handelde het in strijd met Gods wil. Jezus ging manhaftig door met het verkondigen van zijn Messias-schap, in de hoop de Joden tot inkeer te brengen.

In Johannes 5: 39-40 zegt Jezus: 'Jullie doorzoeken de Schriften, want je meent daarin het eeuwige leven te vinden. Maar het zijn juist de Schriften die van mij getuigen. Toch willen jullie niet tot mij komen om leven te ontvangen!' En in Mattheus 11:21: 'Wee Chorazin, wee Betsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de mensen daar allang een boetekleed hebben aangetrokken en tot inkeer gekomen zijn'.

**Jezus:**

**'Dit is het werk Gods, opdat jullie in hem geloven die Hij gezonden heeft'**

Joh. 6:29

Jezus gaf alles wat hij had om de mensen ertoe te bewegen in hem te geloven als de Messias. Onvermoeibaar preekte en onderwees hij. Echter, hoe meer het voor Jezus duidelijk werd dat men zijn woorden toch niet wilde geloven, **des te meer probeerde hij hen op andere manieren te overtuigen: hij begon wonderen te verrichten.** Jezus begon zieken te genezen en boze geesten uit te drijven. Helaas werden maar weinig mensen die door Jezus genezen werden daadkrachtige volgelingen van hem.

Voor de joodse leiders werd Jezus' optreden een toenemende ergernis. **Ze begonnen een handlanger van de duivel in hem te zien, en weerhielden de mensen ervan om zich bij hem aan te sluiten.** 'Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen' (Matheus 12:24). Na enige tijd zochten ze zelfs naar een gelegenheid om voorgoed van Jezus af te komen door hem te doden.



Vasily Surikov - 'Jezus geneest de blindgeborene'



## Jezus had wanhopig geprobeerd het uitverkoren volk te omarmen

Tegenover de Farizeeën drukte Jezus zijn ernstige zorgen om Jeruzalem uit. We lezen in Mt 23:37-38: 'Oh Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar u zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik uw kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels? Maar u hebt het niet gewild. Nu wordt uw stad eenzaam aan haar lot overgelaten'.

Jezus wilde de Israëlieten (vóór alles het uitverkoren volk dat door God gevestigd was om de Messias verwelkomen) omarmen en respecteren. Hij hield intens veel van dit volk, dat de fundering voor zijn komst had gelegd en de prijs ervoor had betaald. **God had deze mensen niet eeuwenlang voorbereid om hen de Messias te laten doden, maar om hem welkom te heten, zich met hem te verbinden en hem te volgen!**



- Tweeduizend jaar lang leerde God Israël om Zijn aanwijzingen trouw op te volgen en dingen of mensen te eren die Hem symboliseerden. (tabernakel, tempel, profeten etc.). Slechts in de mate waarin Israël Gods geboden gehoorzaamde, kon het Zijn zegen ontvangen en tegen ondergang en verwoesting beschermd worden. Deze lange weg was een trainingsproces, waardoor Israël moest leren om de Messias bij zijn komst te ontvangen en te verwelkomen.
- In tijden van beproeving zond God profeten die de mensen bemoedigden. Zij hielden de hoop in hen levend dat de Messias in de toekomst naar hen toe zou komen. God plantte een diep verlangen in hun harten om de Messias bij zijn komst te ontmoeten, te eren, te dienen en te volgen.
- In de tijd van Jezus' geboorte werden veel invloedrijke mensen door dromen en visioenen op de hoogte gebracht van zijn komst en identiteit. Ook het sturen van een wegbegeleider als Johannes de Doper, bij het begin van Jezus' openbare missie, was bedoeld als hulp om de mensen naar Jezus te leiden.





## Jesus wilde zijn volk en de mensheid voor toekomstig onheil behoeden

Jesus probeerde wanhopig om zijn volk en de mensheid te behoeden voor het leed dat hen als gevolg van zijn kruisdood zou treffen. Toen hij over Jeruzalem uitkeek, weende hij over haar en zei: 'Had ook jij op deze dag maar geweten wat jou vrede brengt! Maar nu is het verborgen voor je ogen. Want er zal een tijd komen waarop je vijanden een bolwerk tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten. Ze zullen je met de grond gelijk maken, je kinderen verdolgen en geen steen zullen ze op de andere laten, omdat je de tijd van Gods ontferming niet hebt herkend'. (Lk 19:42-44).

**Dat Jezus, volkomen tegen Gods verlangen in, werd afgewezen had zwaarwegende gevolgen:**

### Het lijden van het joodse volk:

Het doel van de Messias was om verlossing te brengen voor de hele mensheid. (Joh. 3:16). Als de wereldbevolking toen verlossing had ontvangen zou het uitverkoren volk, dat de Messias had voortgebracht, alom geprezen zijn. Het volk van Israël had grote erkenning en dankbaarheid tegemoet kunnen zien vanwege haar historische rol als wegbereider van de Messias. Maar na Jezus' dood vond het tegenovergestelde plaats. In plaats van dat het joodse volk dank en erkenning ontving, werd haar lijdensweg alleen maar intensiever.

### Het lijden van zijn volgelingen, de christenen:

Jezus kwam niet als stichter van een nieuwe religie. Hij kwam om Gods koninkrijk van vrede op aarde te brengen, en zo het doel van alle religies te vervullen. Maar door zijn verwerping en de kruisdood die volgde moest Jezus wel een nieuwe religie vestigen. Dit was het christendom, met als voornaamste opdracht een fundering te leggen voor de wederkomst van de Heer. Het christendom begon als een religie van martelaren: zij die in Jezus geloofden werden als een bedreiging voor de Romeinse cultuur gezien, en in veel gevallen op gruwelijke wijze vervolgd en gedood.

### Gods koninkrijk werd niet gevestigd

Het lijden van God en de mensheid, dat door Jezus beëindigd had moeten worden, duurde voort. Gods eeuwenlange nachtmerrie, de geschiedenis van conflicten en bloedvergieten, werd niet beëindigd.



Bilder:

1. De vroege christenen, Perpetua en Felicitas, sterven in 203 A.D. als martelaren in het Amfitheater van Carthago. 2. Het Colosseum in Rome, waar vele christenen als martelaren stierven.



## Toen alle andere wegen geblokkeerd waren aarzelde Jezus niet om zijn leven te geven, mocht dit voor Gods verlossingsplan nodig zijn

In de Hof van Getsemane bad Jezus: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbij gaan'. (Mt 26:39). Hij vroeg God om niet naar het kruis te hoeven gaan. Jezus uitte dit gebed echter niet in een moment van zwakte want hij voegde er aan toe: 'Maar laat niet mijn wil geschieden, maar de Uwe'. Jezus was bereid om ieder denkbaar offer te brengen dat nodig was om de uitvoering van Gods wil te laten slagen. Ook wanneer dat lijden, marteling en de dood zou betekenen.

Hij was bereid om te sterven, maar wist ook dat hij daarmee niet de door God gewilde verlossing in haar volle omvang kon brengen. Was er ook maar de geringste kans geweest dat het volk het eigenlijke doel van Jezus' komst alsnog zou inzien en hem zou aannemen, dan had hij deze kans absoluut willen grijpen. Want alleen zó had Gods hart volledig bevrijd kunnen worden. Daarom bad Jezus in Getsemane zo wanhopig.

## Jezus bad niet om zijn eigen lijden te voorkomen

Hij bad om het lijden van God en de mensheid te beëindigen. Jezus bad voor een laatste uitweg om Gods oorspronkelijke plan te vervullen: het hemels koninkrijk op aarde. Dit zou de definitieve bevrijding van ellende en verdriet zijn geweest voor God en de mensheid.

## Niemand begreep Gods en Jezus' wanhopige situatie

Waren de drie hoofdapostelen in hun hart volledig één geweest met Jezus toen hij zo wanhopig bad in Getsemane, dan zou de geschiedenis anders verlopen zijn. Dan hadden zij inspiratie en kracht van God kunnen ontvangen, en Jezus op dit beslissende moment geestelijk kunnen beschermen.

Zo zou een laatste kans gecreëerd zijn om Gods oorspronkelijk plan te vervullen: Gods rijk op aarde realiseren tijdens Jezus' leven. In dat geval had Jezus niet de weg van het ultieme offer hoeven gaan. Maar de apostelen sliepen, en er was geen verbinding met Jezus van hart tot hart. **Jezus bleef alleen achter. Er was niemand die hem steunde. De weg van het kruis was nu onvermijdelijk.**



Houtsnede: 'Jezus' gebed in de Hof van Getsemane', geplaatst in de Hof van Getsemane in Jeruzalem.



Betekent deze uitleg dat Jezus' missie op aarde, uitmondend in de kruisiging, een mislukking was? **Natuurlijk niet.** Als dat zo was zou het christendom niet zo'n impact hebben gehad in de geschiedenis en zich niet zo hebben verbreid. Veel mensen hebben de genade van de verlossing door het kruis ervaren. Velen kregen er de kracht en de inspiratie door om zich voor God en de mensheid in te zetten.

Dit brengt ons naar deze belangrijke en indringende vraag:

## ■ In welke mate kunnen gelovigen door het bloed van Jezus aan het kruis verlost worden?

Jezus begon zijn openbare missie met het verkondigen van de onmiddellijke komst van het Koninkrijk Gods. Maar in een later stadium, toen hij zag dat het ongelof van het volk onomkeerbaar was, stemde hij in met de weg van het lijden. Op de Berg der Verheerlijking werd besloten dat Jezus een andere, secundaire koers zou gaan. 'Plotseling spraken er twee mannen met hem, het waren Mozes en Elia die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn levenseinde dat hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen'. (Lk 9:31).

In plaats van de glorieuze koers van de Heer der Heerlijkheid (Jes 9:11-60) moest Jezus nu de koers van de 'knecht van het lijden' gaan (Jes 53). Pas vanaf dit tijdstip sprak Jezus over zijn lijden, dood, opstanding en (nu noodzakelijk geworden) wederkomst. Het vestigen van Gods koninkrijk op aarde moest naar een tijdstip in de toekomst verschoven worden.

Omdat de mensen geen geloof hadden in Jezus, maar hem in de steek lieten en zich tegen hem keerden, plaatsten zij zich aan Satans kant. Verketterd en gedood worden was niet het doel waarvoor de Messias kwam.



### Jezus' gewelddadige dood aan het kruis was:

- niet Gods oorspronkelijk plan om Zijn koninkrijk te realiseren
- een secundaire koers die Jezus door het ongelof van de mensen moest gaan
- Satans aanval op Jezus' lichaam, om hem af te houden van het realiseren van Gods ideaal op aarde



Jezus, die zelf geheel zonder zonde was en volledig één met Gods hart, besloot om de zonden van de wereld op zich te nemen, om in ieder geval een weg naar geestelijke verlossing te openen. Aan het kruis bad Jezus om vergeving voor de mensen (Lk 23:34). Op deze manier werd zijn kruisdood het losgeld voor het gebrek aan geloof van de mensheid.

Niet de kruisiging zelf, maar Jezus' onwankelbare trouw en de onbaatzuchtige liefde die hij ook met de dood voor ogen voor zijn beulen en vijanden voelde, was de essentie van Gods overwinning. Deze liefde opende een tot dan toe onbereikbare geestelijke sfeer in de nabijheid van God.



## Een nieuwe religie, maar niet Gods koninkrijk op aarde

Na zijn kruisdood daalde Jezus eerst vrijwillig af naar een sfeer in de hel, en daarna ging hij naar het Paradijs. Jezus' onvoorwaardelijke liefde aan het kruis maakte niet alleen zijn eigen opstanding mogelijk, maar opende ook de weg naar opstanding voor de hele mensheid. Opstanding is de overgang van geestelijke dood naar geestelijk leven. Door de opstanding van de gekruisigde Jezus opende God een weg naar geestelijke verlossing, naar een sfeer die vrij is van Satans invloed. Dit is het 'Paradijs' in de geestelijke wereld (Lk 23:43). **Wanneer mensen zich innerlijk met de opgestane Jezus verenigen, kan hun geest deel hebben aan deze sfeer van verlossing.** Op dit nieuw geopende niveau ervaren mensen Gods liefde met een nieuwe, veel grotere intensiteit.

Sinds Jezus' opstanding heeft de mensheid de positieve invloed ondergaan van deze nieuw geopende geestelijke sfeer. Het christendom, gegrondvest op Jezus' boodschap van liefde voor God en de naaste - en op de daaruit voortvloeiende sfeer van geestelijke verlossing, heeft de geschiedenis van de mensheid op een onnavolgbare manier beïnvloed. Zij heeft een grote impact gehad op de geestelijke en morele vooruitgang van de mensheid, en komt ook tot uiting in de vele innerlijke en uiterlijke verworvenheden van onze moderne tijd.

Maar ondanks alles was de weg van Jezus' kruisiging en opstanding **een secundaire koers, die slechts een gedeeltelijke (alleen geestelijke) verlossing bracht.** Waren Jezus' tijdgenoten hem tijdens zijn leven op aarde nagevolgd, dan zou de mensheid **volledige (geestelijke en stoffelijke) verlossing** hebben ontvangen.

Dit wordt door het volgende aangetoond:



### ■ Het lichaam van de gelovigen is niet verlost.

Ons lichaam staat onder de constante invloed van de kracht van de zonde. De apostel Paulus drukte zijn vertwijfeling uit over het feit dat geest en lichaam in zo'n bittere strijd verwickeld zijn. (Rom. 7:21-26).

### ■ De erfzonde werd niet verwijderd en er is nog geen herstelde bloedlijn

(1 Joh. 1:10) Zelfs nadat Jezus geestelijke verlossing bracht, wordt ieder mens met de erfzonde (eigendomsrecht van Satan over ons) geboren. Daarom vechten ook diep gelovige christenen met de zonde. Ook zij die in Jezus geloven geven de erfzonde door aan hun nakomelingen, en het sacrament van de Doop verandert hier niets aan. Het wachten is op het herstel van onze bloedlijn in de toekomst.

De geestelijke verlossing door Jezus was het fundament waarop het wereldchristendom kon ontstaan, dat vervolgens sterk aan de geestelijke ontwikkeling van de mensheid kon bijdragen. Maar het is ook zo dat **het aardse lichaam nog niet verlost is, en dat de mens nog steeds sterk beïnvloed wordt door de erfzonde.** Daarom zijn liefdeloosheid, egoïsme en uitbuiting nog steeds dagelijkse realiteit en bestaan de eenzaamheid en het verdriet in Gods hart nog altijd.

Om deze reden verlangen christenen wereldwijd naar de terugkeer van de Messias. Wanneer hij komt zal hij volledige (geestelijke en stoffelijke) verlossing brengen voor alle mensen.



## Moeilijk om Hem te herkennen ...

Veel mensen denken dat wanneer de Messias komt, hij de goede gelovigen al kent en om zich heen verzamelt. Maar daarom gaat het helemaal niet! Veeleer moeten de mensen de Messias herkennen. Dit is de echte uitdaging! Omdat ze iets totaal anders verwachtten, hadden de Joden het heel moeilijk om Jezus als de Messias te accepteren, hoewel hij midden onder hen leefde en werkte.

## Jezus' werkelijke waarde...

.... werd niet bepaald door zijn woorden en wonderen, maar door het feit dat hij het DNA van Gods koninkrijk in zich droeg. Hij was de eerste ware mens. Hij leefde continu in volledige eenheid met God, omdat hij niet met de erfzonde belast was en niet door Satan beïnvloed kon worden. De kwaliteit van zijn liefde maakte dit doortopend duidelijk. Het doden van Jezus, de nieuwe Adam, was de grootste misdaad sinds de zondeval. Hierdoor werd de hoop van de mensheid op spoedige reiniging en vernieuwing van de menselijke afstammingslijn de grond in geboord.

## Volledige verlossing is nodig!

Door zijn te vroege dood kon Jezus zijn missie niet afmaken. Daardoor bleef ook na de opstanding de zonde als hardnekkige metgezel in ons dagelijks leven aanwezig. Jezus wilde de zonde in ons hart geheel uitroeien, niet slechts die zonden vergeven. We zijn alleen dan echt vrij wanneer we Gods liefde volledig ervaren en ook zelf uitdrukken. Wanhopig probeerde Jezus op aarde een gezin, stam, natie en wereld vrij van Satans invloed te vestigen. Maar omdat hij zijn taak op aarde niet mocht voltooien werd zijn Wederkomst noodzakelijk.

## Open zijn voor iets nieuws!

Jezus' onorthodoxe uitspraken schenen in tegenspraak met de Joodse tradities, maar waren dat niet. Jezus kwam niet om oude paden te betreden en gevestigde tradities te onderstrepen. Hij kwam om een nieuw soort relatie tussen God en mensen mogelijk te maken, waarin liefde centraal staat en niet wetten en rituelen. Voor ons moderne mensen betekent dit dat we een open geest en een nederig hart moeten hebben, om ons adequaat op de weerkerende Christus te kunnen voorbereiden.

## Gods ideaal

In het Beginsel van de Schepping (zie deel 1) werd uitgelegd dat het Gods oorspronkelijk verlangen is om samen met - en door - de mens een eeuwige wereld van goedheid te realiseren. Om dit doel te verwezenlijken moest de mens de 'Drie Grote Zegeningen' vervullen. Aan dit ideaal is na de zondeval helemaal niets veranderd. Jezus kwam om het voor de allereerste keer op aarde te verwezenlijken. De mate waarin we dit ideaal begrijpen bepaalt de mate waarin we het hart en de missie van Jezus begrijpen.

## Hoe gaat het verder?

Deze inleidende serie omvat 6 brochures die de belangrijkste punten uit het Goddelijk Beginsel verduidelijken.



- Deel 1 Het Beginsel van de Schepping
- Deel 2 Ons Leven in Twee Werelden
- Deel 3 Waarom bestaat het Kwaad?
- Deel 4 Waarom we de Messias nodig hebben
- Deel 5 De Tragedie van Jezus Christus
- Deel 6 Het Keerpunt van de Geschiedenis





## De wereld voorbereiden op de terugkeer van Christus

Gods Beginsel verandert niet, en Zijn doelstelling ook niet! Het is Gods doel om een wereld van ware liefde tot stand te brengen, Zijn koninkrijk op aarde.

Na Jezus' dood en opstanding begon God met het voorbereiden van de mensheid op de Wederkomst van Christus, door te werken via Jezus' volgelingen, de christenen. In de eerste vier eeuwen hadden de christenen veel te lijden, een lot dat overeenkomt met dat van de Israëlieten in Egypte. Ondanks hevige vervolging verdiepten zij hun geloof voortdurend, en werden zij toegewijde verspreiders van het Evangelie. In de afgelopen 2000 jaar heeft het christendom een historische koers afgelegd die parallel loopt met die van het volk van Israël.

In het volgende en laatste deel van deze inleidende serie over het Goddelijk Beginsel zullen we de opvallende parallellen ontdekken tussen de joodse en de christelijke geschiedenis. Ook zullen we ontdekken dat **onze tijd het afsluitende tijdperk van de gevallen geschiedenis is**, de tijd waarin de mensheid de nieuwe komst van de Messias zal meemaken. Tenslotte zullen we gaan begrijpen dat Gods koninkrijk op aarde zich substantieel gaat ontvouwen in onze tijd.





# HET GODDELIJK BEGINSEL - ALGEMEEN OVERZICHT

**Het Goddelijk Beginsel** is een nieuwe openbaring van God voor de mensheid, ontvangen en gesystematiseerd door Sun Myung Moon. Zij biedt elementaire inzichten in de aard en het werk van onze Schepper. Hier presenteren we een inleidende 6-delige serie waarin de centrale thema's van het Goddelijk Beginsel behandeld worden.

## Het Beginsel van de Schepping

Gods aard, Zijn ideaal en de beginselen van Zijn schepping

## De Val van de Mens

Hoe het kwaad in deze wereld kwam en hoe het de mensheid beïnvloedt.

## Het Herstel van Gods ideaal

Hoe God na de Val in de geschiedenis werkte, om verlossing mogelijk te maken en Zijn scheppingsideaal te verwezenlijken

### HET GODDELIJK BEGINSEL (STANDAARDWERK)

Overzicht van de hoofdstukken van 'Het Goddelijk Beginsel' – met uitgebreide toelichting:

- Het Beginsel van de Schepping
- De Val van de Mens
- Leer der Laatste Dingen en
- Geschiedenis van de Mensheid
- De Messias: zijn Komst en het
- Doel van zijn Wederkomst
- Opstanding
- Voorbeschikking
- Christologie
- De Beginselen van Herstel
- De Fundering van Herstel
- Mozes' en Jezus' koers in de Voorzienigheid van Herstel
- De Parallellen in de Joodse en de Christelijke Geschiedenis
- De Periode van Voorbereiding op de Wederkomst
- De Wederkomst



## Sun Myung Moon (1920 - 2012)

Reeds op de leeftijd van 16 jaar ontving Sun Myung Moon zijn missie door zijn levendige communicatie met Jezus Christus. Hij ging een eenzame en pijnlijke weg om antwoorden op de fundamentele vragen van het leven te vinden: diepgaande inzichten die nu de systematische leer van het *Goddelijk Beginsel* vormen. Hij ontdekte de geestelijke beginselen die de basis vormen van Gods werk in de menselijke geschiedenis. Hierdoor opende hij een weg om de historische conflicten tussen rassen, culturen en religies te overstijgen en tot een daadwerkelijk verenigende levensfilosofie te komen.

Contactpersoon:



**FAMILIEFEDERATIE**

VOOR WERELDVREDE EN EENWORDING

( Verenigingsbeweging / Unification Movement )

[www.verenigingsbeweging.nl](http://www.verenigingsbeweging.nl)